

We vieren elk jaar op 5 mei  
Dat iedereen toen is bevrijd  
Dat was een heel enorm groot feest  
Zo groot was 't eerder nooit geweest

De Tweede Wereldoorlog was  
Net afgelopen, en toen pas  
Wist iedereen weer hoe het voelt  
Wat er met vrijheid wordt bedoeld

Dat ieder zomaar zeggen mag  
Wat hij wil zeggen, elke dag  
Dat er geen oorlog is en pijn  
Dan is het weer voor altijd fijn

En daarom op Bevrijdingsdag  
Zwaai ik de Nederlandse vlag  
Dan denken we er altijd aan  
Dat oorlog niet meer mag bestaan

